

Geachte Dames, Geachte Heren,
Goede Vlaamse vriendinnen en vrienden,

Ik wens dat het u en uw geliefden goed mag gaan in 2014. Dat u gezond mag blijven, bespaard van pijn en verdriet. Gezonde mensen hebben duizend wensen, zieke mensen hebben maar één wens. Laten we hopen dat we bij de groep met die vele wensen mogen behoren. Ik wens het u van harte.

Dat 2014 een ontzettend belangrijk jaar wordt voor N-VA, daarvan hoef ik u niet te overtuigen. Er staat veel op het spel. Op 25 mei hebben de Vlamingen hun toekomst in eigen handen.

Als voldoende Vlamingen hun vertrouwen aan de N-VA geven, dan wordt er geschiedenis geschreven. Dan zullen wij geschiedenis schrijven.

Want het moet en kan anders. Om onze welvaart en toekomst veilig te stellen, zijn er grondige veranderingen nodig. Verandering voor vooruitgang.

Om Vlaanderen terug op de kaart te zetten moeten we een beleid voeren dat werken, sparen en ondernemen aanmoedigt in plaats van ontmoedigt. En daarvoor is de confederale omslag nodig.

Laat u alvast niet afschrikken door de bewering dat ons confederalisme onhaalbaar zou zijn. Een rist commentatoren en professoren moest erkennen dat ons model gedurfd, vernieuwend en wel degelijk realistisch is.

Ik voorspel het u: indien we straks een klinkende overwinning behalen en nodig zijn bij de regeringsvorming, zullen de taboes sneuvelen. Tenzij men natuurlijk andermaal de wil van de Vlamingen negeert en de schreeuw om verandering met de gekste coalities tegenhoudt.

Zoals we de voorbije jaren in de Vlaamse regering bewezen kan N-VA het verschil maken. Want hoewel we slechts over twee ministers beschikken, toch maakten Geert Bourgeois en Philippe Muyters het verschil. Samen met onze Vlaamse parlamentsfractie, slaagden zij er in om een N-VA-stempel te drukken op het Vlaamse beleid.

De balans van de federale regering oogt veel minder fraai. De regering Di Rupo presteerde ondermaats en eigenlijk gewoon slecht. Slecht voor de Vlamingen, die de rekening moeten betalen. Slecht voor wie werkt, slecht voor wie spaart, slecht voor wie onderneemt. En slecht voor onze kinderen die schaamteloos worden opgezaald met een aanzwellende staatsschuld.

Fundamentele hervormingen die de concurrentiekracht van onze ondernemingen verbeteren – en dus voor meer jobs zorgen – blijven uit. De loonkloof met onze buurlanden blijft groeien. De pensioenhervorming werd toegewezen aan een commissie van wijzen. Belachelijk, want daarvoor is de toestand te ernstig. En dan zwijg ik nog over de halfslachtige staatshervorming die door het parlement werd gejaagd en waarvan zelfs de klassieke partijen toegeven dat de zaken alleen ingewikkelder worden en de factuur voor Vlaanderen is. Je zou er haast moedeloos van worden.

Laat ons samen van 2014 een fantastisch jaar maken, waar we nog heel lang zullen over vertellen. Een historisch jaar dus!

Dirk Janssens
Voorzitter